



Mens vi venter...

”The phoney war” – spøgelseskrigen – sådan kaldte englænderne det første godt halve år af anden verdenskrig, fra krigsudbruddet i september 1939 til slaget om Frankrig i maj 40. Der var krig, men der var få træfninger; man ventede på det store udbrud, men vidste allivel ikke rigtigt, hvad man ventede på, hvad der ville komme.

I den sidste uge har jeg haft begrebet ” The phoney war” i tankerne, for i disse dage venter vi på, hvordan corona-virusset vil ramme os. Nogle af os må arbejde hjemmefra, andre drager på arbejde med alle forholdsregler in mente; nogle er i karantæne på grund af sygdomssymptomer, andre afsondrer sig frivilligt, fordi eventuel smitte kan være fatal for dem.

Men alle venter vi uden at vide, hvordan situationen er om en uge, om en måned, om et halvt år..

Ligesom mange institutioner, sportshaller, behandlingssteder og indkøbscentre er vore kirker lukkede, og så vores egen kirke, Hørup kirke.

At vores kirke er lukket, så vi ikke kan samles om søndagen, på Herrens dag, for at høre Guds ord til formaning og trøst, er ikke sket i de 15 år, jeg har været præst i sognet, og bortset fra korte perioder, hvor kirken blev istandsat, er det næppe heller sket i mine forgængeres tid.

Det er derfor tid at huske på Vorherres eget løfte til os om, at hvor to og tre er forsamlet i hans navn, der er han selv til stede blandt os.

Så når vi ikke kan holde gudstjeneste i kirken, kan vi gøre det derhjemme. Vi kan synge en salme, læse søndagens evangelium, bede Fadervor – og tage anledning af kirkelukningen til selv at lære vore børn at folde hænderne og bede Fadervor.

For når vi gør det, så ved vi, hvad der kommer: Så er Vorherre selv hos os med Guds, vor Faders fred. Guds rige er hos os, og i Gud Fader, Søn og Helligånds rige skal enhver, der beder Fadervor, høre hjemme i al evighed, hvad så end corona-smitten bringer.

Her er der intet spøgelsesagtigt, uvist, for Gud holder, hvad han lover.

Mens vi venter, vil jeg hver søndag lægge en kort prædiken og forslag til et par salmer, vi kan synge, ud på Hørup Sogns hjemmeside.

Den første prædiken kommer her nedenfor: